



Beloofte maakt schuld. Als gastheer bij het Informatiecentrum werd ik eens aangesproken door een bezoeker die erg gegrepen was door de tekst op een grafsteen. Dat vormde de aanleiding voor het volgende levensverhaal:

Op 4 december 1924 wordt in het rooms-katholieke gezin Barry (vader Patrick en moeder Flora) in het kustplaatsje Stephenville op het eiland Newfoundland een zoon, Percy Joseph geboren.

Hij heeft drie broers, Joseph, John en Robert. Zijn zusje Helen is gestorven in 1932, 10 maanden oud.

Newfoundland had destijds de status van dominion (zelfbestuur) binnen het Britse Rijk en vormde geen deel van Canada.

Het waren dan ook de Britten die ermee instemden om de Amerikanen in 1941 een luchtmachtbasis op laten te richten in Stephenville. Die zorgde voor werkgelegenheid en welvaart in het plaatsje. Militaire vliegtuigen konden hier bijtanken op hun weg tussen de USA en Europa.

Na de oorlog, in 1949, werd Newfoundland met Labrador de tiende provincie van Canada.

Na de lagere school gaat Percy werken en als hij zich op 12 februari 1943 aanmeldt bij het leger is hij staalarbeider en woont hij met zijn moeder in St. John, New Brunswick. Hij heeft dan een jaar als reservist

gediend bij de St. John Fusiliers en heeft dus enige militaire ervaring. Percy is 1,73m lang, weegt 56 kg, heeft donkerbruin haar en bruine ogen en is gezond.

Hij krijgt in Canada verdere militaire training en wordt opgeleid tot infanterist. Hij laat een goede indruk achter bij zijn instructeurs want hij wordt voor alle onderdelen goed beoordeeld. Na de training wordt hij ingezet bij de kustbewaking van de oostkust van Canada.

Dan lijkt er iets te zijn veranderd want vanaf dan is Percy regelmatig AWL (Absent Without Leave), ongeoorloofd afwezig. Zo is hij wel eens 2 dagen



Stephenville Airforce Base

afwezig maar ook een keer 10 dagen. Daarvoor moet hij 14 dagen brommen. Ook wordt hij berispt voor dronkenschap.

Eind augustus 1944 wordt hij ingescheept naar het VK, waar hij slechts 10 dagen verblijft. Op 16 oktober is hij in Frankrijk waar hij ingedeeld wordt bij de Royal Winnipeg Rifles (RWR of de "Little Black Devils") en krijgt hij het servicenummer G/4631.

Zijn oudere broer Joseph William (geboren 10 april 1921) diende bij hetzelfde regiment. Wellicht dat de broers in de laatste maanden van de oorlog en het leven van Percy nog contact met elkaar hebben gehad.

Zijn regiment is betrokken bij de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen. De winter van 1944-45 is het gelegerd in de omgeving Nijmegen-Groesbeek. In die periode werd daar een enorme legermacht opgebouwd die de oversteek van de Rijn moest bewerkstelligen. Vanaf half februari start Operation Veritable en na zware gevechten onder andere bij de Hochwald Gap slagen de Canadezen er in eind maart 1945 de Rijn over te steken. De RWR trekt op via Zevenaar, Warnsveld, Almen naar Oxe, ten zuidoosten van Deventer.

Het regiment is betrokken bij de felle gevechten in Colmschate, Schalkhaar en Deventer op 9 en 10 april 1945. Zo waren de RWR op 10 april 10 uur lang onafgebroken in actie, eerst om de Duitsers uit hun stellingen te verdrijven en daarna bij een antitankgracht die de Duitsers om Deventer hadden gemaakt. De antitankgracht werd veroverd met behulp van vlammenwerpers waarna nog enige straatgevechten volgden. Het regiment verloor daarbij 90 man (gewond en gedood).

Waarschijnlijk bevond Percy Barry zich onder hen. Hij raakt in ieder geval zwaargewond door een granaatscherf in zijn buik. Hij verliest veel bloed en raakt in shock. Hij wordt nog naar een veldhospitaal in Lochem gebracht maar dat mocht niet baten. Hij bleek bij aankomst te zijn bezweken aan zijn verwondingen. Percy Joseph Barry sterft als 20-jarige op de 24e verjaardag van zijn broer Joseph William.

De dag erna krijgt hij een christelijke begrafenis en wordt zijn stoffelijk overschot begraven in het geallieerde gedeelte van de Algemene Begraafplaats in Lochem. In oktober 1946 wordt hij herbegraven op de Canadese Begraafplaats in Holten in graf plot 3, rij B, plek 11.

Dan komen we bij de aanleiding van het optekenen van het levensverhaal van Percy Barry. Zijn familie had als wens de volgende tekst op zijn grafsteen te laten aanbrenge:

WE DO NOT NEED A SPECIAL DAY TO BRING YOU TO OUR MIND
THE DAYS WE FORGET YOU, SON ARE VERY HARD TO FIND

Aan een muur op de binnenplaats van het stadhuis in Deventer hangt deze plaquette ter herinnering aan de Royal Winnipeg Rifles en hun bijdrage aan de bevrijding van Deventer.



Onderscheidingen:
1939-45 Star
France & Germany Star
War Medal



Canadian Volunteer Service Medal & Clasp

SjB v1.2, juli 2023

Bronnen:

ancestry.ca

project44.ca

<https://www.cwgc.org>

<http://www.inmemoriam.ca/view-announcement-284494-joseph-barry.html>