



Op 20 januari 1923 werd George Edward Bonnell geboren in Toronto (Ontario, Canada). Hij was het derde kind in de familie Bonnell. Het Britse echtpaar Ernest Elmer (50 jaar oud in 1945) en Helen Marguerita (47 in 1945) Bonnell trouwden op 10 april 1918 in Toronto. Ze kregen 5 kinderen: Betty (G.R.) Lauder-Bonnell (24 in 1945), Danny James Bonnell (24 in 1945), George Edward Bonnell, Robert Ernest Bonnell (19 in 1945) en Mary Hellen Coney-Bonnell (16 in 1945). Het gezin woonde in Toronto (48 August Avenue, Toronto 13 Ontario) en was aangesloten bij een baptisten gemeente.

Op 19 oktober 1942 schreef George zich op 19-jarige leeftijd in bij het Canadese leger, vanwege zijn plichtsbesef. Op zijn 15e was hij gestopt met school om te gaan werken, vanwege financiële redenen. Eerst had hij wat 'vreemde baantjes', waaronder in de groenteteelt (zo schrijft een examiner later in zijn dossier). Later werkte hij bij WP Hibbit in Toronto, als vrachtwagen chauffeur. Hij hoopte hier na de oorlog terug te keren.

Hij werd bij zijn aanmelding beschreven als "een jonge man met goede stabiliteit en bovengemiddeld leervermogen. Hij is schoon en netjes. Speelt hockey en baseball, maar is niet muzikaal. Zijn hobby is mechanisch werk aan auto's. Hij is geïnteresseerd in rijden". Hij was 1 meter 70 en woog 63 kilo. Hij had bruine ogen en bruin haar.

In augustus 1943 werd verder over hem geschreven: "Gemiddelde intelligentie. Milde aard. Goed aangepast aan het legerleven. Goed bezig. Atletische nette fysieke verschijning."

Op 13 juni 1944 ging hij vanuit Engeland naar Frankrijk en vanuit daar door naar Nederland. Hier maakte hij waarschijnlijk de bevrijding mee. Toch is hij nooit thuis gekomen in Toronto. Op 11 mei 1945 is Private George Edward Bonnell overleden, hij is 22 jaar geworden. In zijn dossier staat beschreven: "Private Bonnell raakte gewond en is overleden aan een wond veroorzaakt door zijn eigen wapen. Er is onvoldoende bewijs om aan te tonen of het een ongeluk was of met opzet."

Voor zijn inzet in de oorlog werd George onderscheiden met de 1939-45 Star, de France & Germany Star, de Defence Medal, de War Medal en de

CVSM met gesp. Hij is tijdelijk begraven geweest op de begraafplaats in Winschoten, samen met andere Canadese soldaten die in die omgeving zijn omgekomen. Hun namen staan genoemd op een monument in Winschoten. Echter, hier is zijn naam geschreven als Bonnell, G. C. in plaats van G. E. zoals hij heette. Verder staat er op het monument: '22 Canadese militairen sneuvelden of werden dodelijk gewond in April/Mei 1945 tijdens de zware gevechten rond met name de 'Pocket Delfzijl'. Zij vonden hier een tijdelijke rustplaats. In 1946 werden zij overgebracht naar hun erebegraving op de Holterberg'. George Edward Bonnell vond zijn laatste rustplaats op de Canadese Begraafplaats in Holten, plot XII, rij G, graf 5.

Een nichtje van hem schrijft (2022) dat George haar vaders' beschermer en held was. Hij was de *peacekeeper* (bewaarder van de vrede) in de familie.

