

Boucha Henry Wilfred

10-G-06



Korporaal Henry Wilfred Boucha nam dienst in het Canadese leger in juli 1942 en diende bijna 3 jaar in Canada, Groot Brittannië en Europa. Hij stierf aan verwondingen op 8 april 1945, een maand voor de bevrijding (VE day).

Henry kwam uit een klein vissersdorpje bij het mooie Lake of Woods in het noordwesten van Ontario. Zijn ouders waren Elmer Ernest Boucha en Nancy Beacham. Elmer was verhuisd van Michigan naar Lake Woods in de jaren 1890, samen met zijn vader en drie broers. Zij waren allen beroepsvissers en geschoolde botenbouwers. De kleine gemeenschap, die zo ontstond bij hun nieuwe huis werd bekend als French Potage. De moeder van Henry, Nancy

Beacham kwam uit een Schotse-Metis familie uit Norway House, Manitoba. Zij kwam zo ongeveer rond 1908 naar Lake Woods met haar moeder en broer. Elmer en Nancy zijn in mei 1913 getrouwd en Henry werd geboren op 17 februari 1917 in French Potage. Hij had 7 jongere broers en zusters inclusief twee tweelingen. Zijn vader was een visser en vuurtorenwachter en hij exploiteerde ook een kleine toeristencamping bij het meer. De jongens werkten als vissers en vissersgidsen en in de winter werd er hout gekapt.

Henry en zijn broer Alex werden beiden voor de dienst opgeroepen in de vroege zomer van 1942. Henry was 28 jr. en werkte in die tijd als vissersgids. Hij maakte zijn basistraining af in Fort William Ontario en tekende zijn getuigschrift op 17 juli en nam daarna dienst bij the Royal Winnipeg Rifles.

Hij was op 8 augustus 1942 in Fort William getrouwd met een plaatselijk meisje, Dolina Helen Reith en twee weken later al, werd hij naar Winnipeg gezonden. Hij werd ingedeeld bij het 3^e Bataljon van the Winnipeg Rifles en in oktober ging zijn unit naar kamp Debert, Nova Scotia. Henry ging het volgende voorjaar overzee, scheepte zich in maart 1943 in en kwam in Groot Brittannië aan op 3 april. Hij werd vervolgens op 25 juni 1943 ingedeeld bij the Lake Superior Regiment en ontving the Canadian Volunteer Medal and Clasp in januari 1944.

Henry werd naar Frankrijk gezonden in juli 1944 en diende 9 maanden in Europa. Hij werd op 1 augustus gepromoveerd tot Lance-korporaal en op 3 februari 1945 tot korporaal. Hij stierf aan zijn verwondingen op 8 april 1945, in het noordoosten van Twente, een maand voor de bevrijding (VE day). Hij werd tijdelijk begraven op het kerkhof van Ootmarsum (Ov) en later herbegraven in Holten.

Hij wordt nog herinnerd op the Cenotaph in Kenora, Ontario.

Zijn ouders zetten de volgende rouwadvertentie:

"In loving memory of our dear son and brother Cpl. Henry Wilfred Boucha, died overseas. Our son's place is vacant. And yet he isn't dead. Along the road to heaven, he is just a step ahead."

Lovingly remembered By Mum, Dad and family

