



**Lance Corporal Wilfred W.
BOWCOTT 01-E-09**

Wilfred (Red) Bowcott was de zoon van George en Ellen Bowcott uit London, Ontario.

Hij ging naar Europa naar het front met The 6th bdn Armd. Regt., 1st Hussars.

Hij sneuvelde bij Apeldoorn op 14 april 1945 op de leeftijd van 28 jaar.

Zijn commandant schreef de volgende brief aan zijn moeder:

"Beste mevrouw Bowcott.

U zult inmiddels gehoord hebben dat uw zoon Red is gesneuveld. Ik hoop dat het u goed doet te weten hoe dat is gebeurd. Red was mijn tankchauffeur en ik kende hem al een hele lange tijd. Hij was een van de "old boys" die met ons naar Europa kwam. Het was gedurende een aanval op Apeldoorn, Nederland, dat mijn escadron bevel kreeg in het donker een brug te bezetten. Mijn tank reed voorop. We waren zo'n 50 meter van de brug af, toen we niet verder konden door een wegversperring. We bevonden ons temidden van de Duitsers en er was geen mogelijkheid te ontsnappen. We probeerden de tank te draaien, maar voordat we dit konden doen, werden we geraakt door een granaat en de tank vloog in brand. Ik werd in het hoofd en schouder getroffen. Ik probeerde de bemanning uit de tank te krijgen en zag

tot mijn schrik dat Red dood was.

Mevrouw Bowcott, Red heeft niet geleden, hij was op slag dood. De volgende dag namen we de stad in. Ik ontdekte het lichaam van Red en zag dat hij werd begraven. Iemand van ons heeft een foto van zijn graf gemaakt. Die zal ik u sturen. Ik beseft dat deze brief nooit het verdriet van dit grote verlies kan verzachten, maar ik hoop dat het u goed doet te weten wat er is gebeurd. Uw zoon heeft niet voor niets zijn leven gegeven.



Tijdelijk graf
Bowcott

