

# Robert Butler

Lengte: 180 cm

Gewicht: 75 kilo

\*9 jan. 1925

+26 mei 1945 (20 jaar)

Robert Butler werd geboren op 9 januari 1925 in de stad Windsor, Ontario, Canada. Zijn ouders waren Norman en Margaret Butler en hij had een zus genaamd Grace Butler (later Grace Kidd). Hij zat 8 jaar lang op een publieke school, waar hij ook bij de boy scouts zat. Op zijn 15e jaar ging hij naar Windsor High school, maar hij ging in hetzelfde jaar ook weer van school om te gaan werken: 1 jaar groente verkopen, 4 maanden bij een staalbedrijf, 5 maanden bij een brug company en tenslotte 1 jaar en 2 maanden als machinist. Hij speelde drums, deed aan fotografie, deed aan honkbal en voetbal. Hij hield van alle soorten muziek, van swing tot classics. Hij ging naar United church, de grootste protestantse kerk in Canada.

## Oorlog

Op 27 augustus 1943 werd hij gerekruteerd in het Essex scottish regiment en werd hij naar Londen gebracht. Hier kreeg hij de private rank. In het regiment heeft hij meegedaan aan operation 'Atlantic'. Dit vond plaats bij Caen in Frankrijk.

## Tragisch ongeluk...

**De dood van Robert Butler is zeer 'speciaal'. We hebben getuigenverklaringen gevonden van zijn dood. De schuldige was A. Kostrich, tevens goede vriend van Robert Butler. Het verhaal gaat als volgt:**

Butler had wacht gelopen en kwam weer terug, daar kwam hij zijn vriend A. Kostrich tegen, ze waren allebei onder het bevel van Bruce Matthews, de officier van het tweede Canadese divisie van de Essex Scottish regiment. De twee mannen mochten geen munitie in hun wapens dragen omdat de overgave van Duitsland al was getekend. Uit de verklaring van Kostrich blijkt dat Butler met zijn schijnbaar ongeladen wapen speelde. Butler zag een kip lopen en grapte dat Kostrich er achteraan moest rennen waarop Kostrich antwoordde dat hij een puist op zijn nek had en zich niet zo levendig voelde. Hierop gaf Butler zijn wapen aan Kostrich en rende zelf achter de kip aan. Toen probeerde Kostrich op de kip te richten, nog steeds denkend een ongeladen wapen vast te houden, en haalde de trekker over. Het door (waarschijnlijk) Butler geladen wapen ging af en omdat Butler in de vuurlinie rende raakte de kogel hem in de rechter lies. Kostrich vermeldt dat hij niet had gericht en de trekker per ongelijk had overgehaald. Kostrich kreeg 6 maanden celstraf. Wat dit verhaal nog tragischer maakt is dat de oorlog al voorbij was. Dus Robert Butler was ook nog bijna veilig teruggekeerd.