

Artillerist van het 5^{de} Veld Regiment

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) was een trieste oorlog waarin miljoenen dappere soldaten hun leven hebben verloren, waaronder veel jonge Canadese soldaten. Deze soldaten vchten voor de vrijheid van de bezette landen, samen met de andere geallieerde landen. Al deze jonge soldaten hadden een familie en mensen waar ze om gaven, maar hadden de moed om hun eigen leven te geven voor de vrijheid van anderen. Daarom is het erg belangrijk om deze jonge mannen en hun daden te herdenken.

Persoonlijke Informatie

William Edward Callin, ook wel Bill Callin genoemd, werd geboren op 29 november 1919 in Stalwart, Saskatchewan Canada. Hij was de zoon van Edward Lorne Callin en Emma Sophia Callin. Hij had een zus genaamd Margaret Etta Boucher, die overleden is in februari 1981. Callin ging in dienst om zijn familie financieel te kunnen ondersteunen aangezien zijn vader kort hiervoor al was overleden. Voorafgaand aan de oorlog heeft hij gewerkt als houthakker en molenaarsknecht. Hij trouwde met Edna Rose Allen Callin (Mann) in Brighton, Engeland. (Foto rechts)



De twee schreven bijna iedere dag aan elkaar tijdens Bills tijd in de oorlog en ze gaven erg veel om elkaar. Hij deed zijn best af en toe geld naar Edna te sturen samen met zijn brieven om haar, en het leven in Canada, te ondersteunen. Zijn vrouw is na zijn dood hertrouwd en heeft vier kinderen gekregen met haar tweede man. James, Glenn, David en Jennifer.

Militaire Informatie

William E. Callin maakte deel uit van de Royal Canadian Artillery, het 5th Field regiment. Hij ging in dienst op 2 september 1941 in Brandon, Manitoba. Hij maakte deel uit van het gewapende detachement, dat in de vuurlinie de gegevens van het commando centrum coördineerde ter ondersteuning van de strijd aan het front..



Laatste Dagen

Callin is op 4 juli 1945 omgekomen op de jonge leeftijd van 25 jaar. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in Oldenburg, Duitsland. Hij was motorkoerier tijdens de oorlog en er werd gezegd dat hij een zeer betrouwbaar rijder was. Zijn collega's omschreven hem als een betrouwbare collega die zijn taak goed uitvoerde. Callin was onderweg terug naar zijn basis na zijn gebruikelijk vijf uur durende ronde, toen hij op een ambulance inreed. Er werd gezegd dat beide bestuurders op hoge snelheid reden. Ironisch genoeg was het ook deze ambulance die hem naar het ziekenhuis bracht. Volgens de doktoren is William overleden aan derde graads brandwonden en verwondingen aan zijn schedel. Edna's hart was gebroken toen ze er achter kwam dat hij was overleden. Zijn dood vond twee maanden na de bevrijding van Nederland plaats, toen de oorlog voorbij was. Velen waren de bevrijding aan het vieren, wat zijn dood alleen maar tragischer maakte.

Begrafenis

William E. Callin was oorspronkelijk op 5 juli 1945 begraven in Duitsland,. Later is zijn lichaam verplaatst naar de 'Canadese Oorlogs Begraafplaats' in Holten, Nederland. In totaal liggen hier 1394 soldaten, waarvan er 1381 zijn geïdentificeerd. De eerste officiële herdenkingsceremonie was op 5 mei 1948, toen de begraafplaats gereed was. De 'Canadese Oorlogs Begraafplaats' in Holten is de op één na grootste Canadese begraafplaats in Nederland. Williams graf verwijzing is XII A 1.



Aan William E. Callin

Beste Mr. Callin,

Wij willen u bedanken voor uw offer en uw moed. U was eigenlijk te jong om heen te moeten gaan, maar dit is een teken van uw moed. Het is dankzij mannen zoals u, die in dienst waren in de oorlog, dat wij tegenwoordig in vrijheid en vrede kunnen leven. We zijn erg gezegend om in landen te leven zonder de gruwelijkheden van een oorlog. Canada en Nederland zijn landen geworden waarvan u blij zou zijn om in te wonen en hopelijk trots voor gestorven bent.

Met dank,

Kaylie en Katja

Met dank aan

Wij zouden een special bedankje willen geven aan Jennifer Maureen Allen, Sarah Louise Brierley, Sylvia Boucher en Glenn Allen voor hun hulp met ons onderzoek. Ze waren allemaal goed geïnformeerd over het onderwerp en boden ons graag hun hulp aan met meer informatie over William Callin in zijn laatste levensjaren. Dit project zou niet compleet zijn geweest zonder hun hulp. De extra foto's, informatie en verhalen over het verleden zijn zeer gewaardeerd.



Bill, Edna en Edna's zus



Bill en Edna die een potje golf spelen