

(Tank chauffeur)

South Alberta Regiment

Veel moedige soldaten stierven tijdens de tweede wereld oorlog en we zullen nooit hun opoffering om andere landen te bevrijden vergeten. Dit document gaat over een soldaat die stierf, vechtend voor zijn land. Mogen we hun opoffering nooit vergeten.

Persoonlijke geschiedenis



William B. Carr werd geboren op 30 maart 1912 in Halifax Nova Scotia, als zoon van Charles Guy Carr en Phoebe Alice Hawkins. Hij was de op een na jongste van 11 kinderen. Hij hield van honkbal, zwemmen en vissen. Voordat hij het leger in ging had hij verschillende banen. Hij werkte als elektricien bij een scheepswerf en bij een fabrikant van kisten en vaten. William deed dit allemaal terwijl hij tegelijkertijd zijn oude vader en moeder verzorgde. Toen hij werd opgeroepen voor het leger, gaf hij daar direct gehoor aan.

Militaire training en militaire dienst

William Carr was 31 jaar oud toen hij het leger in ging terwijl de gemiddelde leeftijd 26 jaar was. Zijn training's officier wees erop dat William een niet gemakkelijke soldaat was, maar hij had verschillende banen gehad toen hij nog burger was. Daarom opperde hij dat William getraind moest worden als tankbestuurder. De officier suggereerde dat ze op William moesten letten voor het geval hij niet bij de bemanning van de tank paste. William werd toegewezen aan het South Alberta Regiment bij een gepantserde eenheid. Hij werd tankbestuurder in het 29th Armour Reconnaissance unit. William werd op 24 augustus 1944 over het Engels kanaal gestuurd en arriveerde de volgende ochtend in Frankrijk. Hij was betrokken bij de bevrijding van Nederland onder Duitse bezetting en ging samen met de Second Canadian Corps verder naar Noord Duitsland.

Laatste dagen

Op 15 april 1945 rukte Carr's eenheid op naar de stad Cloppenburg (D). Zijn commandant verdeelde de eenheid in twee groepen om vanaf 3 kanten te kunnen aanvallen. Het zware gevecht duurde tot de volgende dag. Uiteindelijk waren de Canadezen toch de overwinnaars. Alhoewel op 16 april 1945 tijdens de gevechten William aan de kant van de weg is overleden

Begrafenis informatie

William Carr werd eerst begraven waar hij is gestoven aan de kant van de weg in de buurt van Varrelbusch , maar werd samen met ruim 1300 andere Canadezen herbegraven op Holten Canadian War Cemetery. Dit is de op twee na grootste herdenkingsbegraafplaats in Nederland; zijn graf ligt in plot XII. Rij C. graf 6.

Een brief aan de gevallen soldaten

Beste William Borden Carr,

Terwijl je niet zo jong was als vele van de mannen die de oorlog in gingen, had je nog steeds vele jaren voor je. Ik weet je motivaties niet en de reden waarom je het Canadese leger bent ingegaan, maar als nog bedankt. Het is onder andere door jou en anderen dat ik dit nu in het Nederlands kan schrijven en niet in het Duits, in vrijheid en niet gebonden. Alhoewel de laatste zeventig jaren heel zwaar zijn geweest voor onze wereld zijn ze nog steeds beter dan het alternatief en dat is deels dankzij jou. Waar jij je ook bevindt, ik hoop dat je kunt zien dat de opoffering van je leven het waard was.

Een dankbare Millennial

Geschreven voor de Burlington – Apeldoorn uitwisseling door Gavin Smith (Burlington, Canada) en Tim van Aerde (Apeldoorn, Nederland)