



Adrien Cayouette werd geboren op 3 maart 1923 in Restigouche, St Quentin, Canada. Hij was een zoon van Honore Cayouette en Marie Anne Cayouette. Het Rooms-katholieke Franstalige gezin had in totaal 5 kinderen; 3 jongens (Ernest, Nicolas en Adrien) en 2 meisjes (Bernadette en Alice). De jongens gingen alle 3 in dienst. Hoewel Adrien op de boerderij op maar 5 kilometer van een school woonde, is hij nooit naar school geweest. Hij hielp zijn vader op de boerderij en in de bossen. Later was hij dagloner. Pas in de diensttijd heeft men hem wat leren lezen en schrijven

Op 1 juni 1943 kwam Adrien in dienst. Hij was ongeveer 1 meter 80 lang, woog 68 kilo, had blauwe ogen, licht bruin haar en was heel gezond bij de keuring. Uit verslagen uit zijn opleidingstijd wordt hij omschreven als vriendelijk, met goede manieren, en een net voorkomen. Ondanks dat hij nooit aan sport had gedaan is hij sterk en sportief. Hij is een makkelijke en intelligent spreker. Hoewel hij geen opleiding heeft, acht men hem tot veel meer in staat. Hij weet hoe het leger in elkaar steekt en heeft een goede militaire instelling. Hij is populair en heeft natuurlijk leiderschap. Maar daarnaast heeft hij ook weinig zelfdiscipline, is hij rusteloos en veel pratend. Hij geeft zelf aan graag uit te gaan en ook een grote drinker te zijn, hetgeen hij wijdt aan de aanwezigheid van oudere soldaten om hem heen. Het komt hem nog wel eens op een disciplinaire straf te staan tijdens zijn opleiding. Hij heeft een goede lichamelijke conditie en wil graag dienen in een Franstalig regiment. Het werd uiteindelijk het Regiment Fuseliers Mont-Royal.

Op 19 juli 1944 vertrekt hij naar Engeland waar hij op 17 juli aankomt. Op 12 augustus 1944 komt hij dan in Frankrijk aan, aanvankelijk nog bij de Black Watch maar op 15 september gaat hij naar zijn geliefde Regiment Fuseliers Mont-Royal. Reeds op 24 september wordt hij tijdens gevechten als vermist gemeld. Hij blijkt krijgsgevangen genomen te zijn en is als zodanig officieel geregistreerd (P.O.W. nr. 14255) . Hij wordt gevangen gezet in Leipzig, maar komt daar helaas om bij een geallieerd lucht-bombardement op 27 februari 1945 en wordt daar begraven. Op 31 maart 1945 krijgen zijn ouders dit vreselijke bericht via een telegram te horen. Zijn lichaam wordt direct na de oorlog aanvankelijk in Berlijn herbegraven op de Britse begraafplaats en op 14 februari 1949 krijgt hij zijn laatste rustplaats op de Canadese begraafplaats in Holten.

Zijn ouders ontvangen later zijn medailles, te weten de 1939-1945 ster, de Ster Frankrijk-Duitsland, de oorlogsmedailles CVSM met lint. Een heel schrale troost!