



Private Gaston Joseph COUTURE

10-B-15

Gaston J. Couture uit St. Boniface ,
Manitoba , van The Queen's Own Cameron
Highlanders werd gedood op 27 april 1945.

Hij was de vijfde van de 12 kinderen van Pierre A. en
Laura Couture (geboren Lamoureux) .

Zijn zus herinnert zich op 2 april 2002 :

Gaston was de tweede oudste van vijf broers en zeven zussen. Hij werd opgeleid op de Meyronne Seperate School in Saskatchewan en vervolgde zijn opleiding aan het College Mathieu in Gravelbourg. Hij was zeer actief op het gebied van sport, won prijzen met springen, hardlopen, zwemmen , honkbal en hield van spelen op zijn viool . Hij was iemand die graag buiten was. Ik herinner me dat hij een coyote jong verzorgde, nadat diens moeder was gedood en maakte een plaatsje op de boerderij voor hem. Het huilen 's nachts maakte ons jongsten erg bang. Gaston was van alle markten thuis, hij werkte bij de supermarkt en bij de drogist . Hij bakte ook zijn eigen brood en maakte ijs om dit te verkopen bij de bakker. Hij was een manusje van alles - een verkoper voor de Singer Sewing Machine Company en voor Wearever Potten en pannen. Als laatste werkte hij in Moose Jaw, Saskatchewan. In het jaar 1942 verhuisde de familie naar Winnipeg, St. Boniface, waar pa werkte voor de CNR. Gaston meldde zich aan voor dienst in Winnipeg en werd voor het eerst geplaatst op de kazerne in

Winnipeg voor de opleiding. Vanaf hier werd hij overgeplaatst naar Dundurn , Saskatchewan , voor meer training. Hij kwam toen naar huis op een verlof: drie dagen later werd hij opgeroepen om naar Nova Scotia te gaan en van daaruit is hij naar Europa gezonden.

Couture Bay in Semmens Lake werd naar hem vernoemd in 1995.

