



Op deze begraafplaats ligt één Canadese bevrijder die in België is gesneuveld:
Over zijn graf en zijn gedenksteen gaat het volgende verhaal verteld door Kevin Verboven uit Massenhoven België.

In en rond mijn dorp Massenhoven (te België) leefde al geruime tijd verhalen van een in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Canadese militair. Deze Canadese militair zou te Massenhoven gesneuveld zijn en er een tijdje begraven hebben gelegen. Na ontgraven te zijn zou de Canadees een gedenksteen gekregen hebben. Deze gedenksteen was echter spoorloos.

In september 2014 werd de gedenksteen herontdekt. Op de gedenksteen las ik de naam Jack Corvan. Een naam waarmee ik op onderzoek trok. Vreemd genoeg daagde de naam niet op in de dodenlijsten van de Commonwealth War Graves

Commission en leek er verder geen spoor van deze persoon te zijn. Verder onderzoek leerde me dat de gedenksteen eigenlijk toegewijd is aan Luitenant John Taylor Cowan. Deze had als roepnaam Jack. Jack Cowan dus. Jack Corvan bestaat dus niet. Het is een fout op de gedenksteen. Instrumentaal in mijn onderzoek waren de contacten met het informatie centrum in bij de Canadese begraafplaats te Holten en mevrouw Evelina Vermeiren. Haar vader had Luitenant John Taylor Cowan namelijk nog gekend.

Met de correcte naam ging ik op zoek naar familie van de gesneuvelde. In de eerste plaats wou ik hen op de hoogte brengen van de herontdekte gedenksteen. Ook hoopte ik meer te leren over de persoon die ongewild een deel van de geschiedenis van Massenhoven was geworden.

Na vele mails, samenwerking met Canadezen, het consulteren van bronnen en dergelijke kwam ik in contact met de zoon van de zus van luitenant Cowan in Canada. Luitenant Cowan had zelf geen afstammelingen. Wel zijn er nog 2 neven en 2 nichten van hem in leven.

Via de neef van Luitenant Cowan waar ik contact mee had, kreeg ik verschillende documenten en oude foto's doorgestuurd. Deze hadden allen te maken met de dood van Luitenant Cowan. Tussen deze documenten en bronnen zaten ook zaken die met Massenhoven en de familie van Evelina Vermeiren te maken hadden. Verder bewijs dat ik de juiste persoon voor me had.

De documenten van de familie geven ons een idee wat er met Luitenant Cowan gebeurd is.

We weten dat Luitenant Cowan behoorde tot de 8th Reconnaissance of the 14th Hussars RCAC. Ik begrijp dat dit een verkenningsseenheid was, die voor de troepen uit vijandelijke posities moest verkennen en info hierover moest doorgeven aan de achterliggende artillerie en dergelijke. Luitenant Cowan stak op 21 september 1944 met een boot het Albertkanaal over van de zuidzijde naar de noordzijde. Het Albertkanaal verdeelde Massenhoven in twee. De zuidzijde was bevrijd. De noordzijde (nog) niet. Het Albertkanaal fungeerde als een soort niemandsland. Op de noordzijde werd een lid van de vijand gevangen genomen. Deze werd terug meegenomen naar de boot en er werd terug naar de zuidzijde gevaren. Er werd echter vijandelijk vuur geopend en Luitenant Cowan werd dodelijk getroffen. Zijn lichaam viel in het water.

Dit sluit aan bij de verhalen die in Massenhoven leven. Het is wel onduidelijk hoeveel personen Luitenant Cowan vergezeld hebben op deze missie.

Het lichaam van Luitenant Cowan werd wat later gevonden en in de buurt begraven. Dit werd het oorlogsgraf in Massenhoven waarop later de gedenksteen geplaatst werd.

In 1947 werd Luitenant Cowan ontgraven en overgebracht naar het Holten Canadian War Cemetery in Nederland. Daar rust hij tot de dag van vandaag. Waarom Luitenant Cowan in Nederland is begraven is onduidelijk.

-- Kevin Verboven