



De Franstalige Paul Emile Desautels is geboren op 29 oktober 1914 in een katholiek gezin in Montreal, Quebec in Canada. Zijn vader François was in 1932 al overleden, zijn moeder Maria Charpentier-Desautels leefde nog toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij had nog 4 broers en 6 zussen. Na 5 jaar lagere school en middelbare school te hebben gedaan, was hij als dagloner aan het werk gegaan. De alleenstaande Paul ging op 29 september 1939 vrijwillig in dienst. Hij was toen ongeveer 1.70 meter lang, woog 67 ½ kilo en had blauwe ogen en donker haar. Hij had ook al een herniaoperatie achter de rug.

Hij blijft tot 30 juni 1940 in Canada en vertrekt via Halifax naar Europa. Vandaar naar IJsland en op 3 november komt hij aan in Schotland voor verdere opleiding. De hele opleiding door kreeg hij regelmatig straf voor incorrect gedrag, zoals bijvoorbeeld ongeschoren meedoen aan een parade.

Hij wordt ingedeeld bij het regiment Les Fusiliers Mont-Royal. Op 18 augustus 1942 wordt hij ingezet bij Operatie Jubilee (de aanval vanuit zee op de Franse stad Dieppe), die uitloopt op een grote mislukking voor de geallieerden. Paul wordt een dag later (19 augustus 1942) als vermist opgegeven. Later komt er officieel bericht van de Duitse autoriteiten dat hij zich in het oosten van Duitsland als krijgsgevangene nr. 42839 in Stalag IXC bevindt. Hij wordt daar als dwangarbeider te werk gesteld bij de winning van kalk en bij de kalkovens. Door koolmonoxidevergiftiging komt hij daarbij om het leven op 31 mei 1943.

Aanvankelijk wordt hij daar begraven (in Bad Briba, district Eckartsberga), en vlak na de oorlog herbegraven in Berlijn (op de Britse begraafplaats). In 1949 komen zijn stoffelijke resten naar Holten toe.

Zoals zovele graven op de Canadese begraafplaats wordt ook zijn graf geadopteerd. Het graf van Paul wordt geadopteerd door mevr. R. Jansen uit Oldenzaal. Zij zoekt ook briefcontact met zijn familie in Canada. Na de oorlog krijgt de familie van Paul nog persoonlijke spullen terug; kledingstukken, toiletartikelen, een persoonlijke brief, een adresboekje, 2 identiteitsplaatjes en een tas met Rode Kruis spullen. De familie ontvangt

ook nog niet uitbetaald loon en de volgende onderscheidingen die Paul had verdiend: de 1939-1945 Star, de Defense Medal, de War Medal en de CVSM with clasp.

