



Lieutenant Ernest Edwin FINLEY 02-H-02

Ernest Finley werd geboren op 1 july 1915 in Fairville, New Brunswick als zoon van Frank Herman Finley en Alice Maud Finley. Ernest was een van de zeven

kinderen van de familie Finley. Hij groeide samen met zijn broers en zussen op in Farville en hun zomerverblijf in Ingleside. Van huis uit was Finley religieus, hij behoorde tot de baptisten.

Ernest Edwin Finley was getrouwd met Audrey Grace Finley waarmee hij woonde in Fredericton. Van beroep was Ernest graveur. In zijn vrije tijd was Edwin onder andere bezig met het maken van houtsnijwerken. Wanneer hij bezig was met het maken van houtsnijwerken, werden er door hem vaak kleine houten boten gemaakt. Dit had vooral te maken met het feit dat hij naast het maken van kleine houten boten ook bezig was met het maken van een levensgrote boot. De door hem gemaakte houten boot had hij dan ook nodig bij zijn andere grote hobby, het zeilen over de rivier Saint John.

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging Ernest in dienst bij het Canadese leger bij The North Shore (New Brunswick) Regiment. Dit deed hij samen met zijn vader, Frank Herman Finley, en een broer. In tegenstelling tot zijn vader en broer keerde Ernest Edwin Finley niet terug naar Canada. Hij sneuvelde tijdens gevechten op 7 april 1945. Ernest Edwin Finley was 29 jaar en de rang van luitenant, had

blauwe ogen en bruin haar. Hij is eerst begraven geweest op de tijdelijke Canadese begraafplaats in Zutphen, waarna zijn stoffelijke resten in november 1946 naar zijn uiteindelijke rustplaats op de Canadese begraafplaats in Holten zijn overgebracht.

