

## **Lance/Bombardier Arthur George FLIEGER 12-B-13**

Arthur George Flieger werd geboren op 28 mei 1915 in Chatham, New Brunswick. Arthur was de zoon van Stanley Smith Flieger en Ethel Flieger. Arthur groeide op in een groot protestants gezin, samen vier broers en twee zussen. Hij is, nadat hij van de basisschool af was gekomen nog twee jaar naar de middelbare school geweest, waarna hij op 18 jarige leeftijd aan het werk ging. In zijn vrije tijd was Arthur actief met sporten. Zo deed hij aan schaatsen, hengelsport, skiën, hockey, honkbal en softbal.

Arthur Flieger meldde zich op 18 maart 1940 aan om in dienst te gaan in het Canadese leger. Hij had tot dat moment 7 jaar gewerkt als dokwerker in de haven van Newcastle, New Brunswick. Arthur Flieger is samen met het 6e veldregiment Royal Canadian Artillery naar Europa gegaan om de door de Duitsers bezette landen te bevrijden. Arthur Flieger heeft hierbij onder andere deel genomen aan de landingen in Normandië, en gevochten bij Zutphen en in Duitsland.

Tijdens zijn verblijf na V-day, 8 mei 1945, in Duitsland kwam Arthur George Flieger op 9 juli 1945 te overlijden als gevolg van een gescheurde blinde darm. Arthur Flieger is tijdelijk begraven geweest op een Canadese begraafplaats in Wilhelmshaven, Duitsland. In 1946 is zijn lichaam overgebracht naar de Canadese Begraafplaats in Holten, waar hij zijn laatste rustplaats heeft gekregen.

Arthur George Flieger is 30 jaar oud geworden en bereikte de rang van Lance Bombardier. Arthur Flieger had lichtbruine haren, blauwe ogen en was ongeveer 1,70 meter lang. Op het moment van zijn overlijden had hij een aansteker, zakmes, kleine zaklamp, Duitse en

Franse notities, een leren portemonnee, kam, een legioen kaart en een paar klompen bij zich. De klompen had hij in Nederland gekocht om mee terug te nemen naar Canada als souvenir.

