



Cpl. Alfred FRENCH

Died April 24 1945

Treed Area Hiding Germans

Verhaal
door Howard N. Petersen.

Er werd gemeld dat er Duitsers in een bos zaten.

De commandant stuurde een vrijwilligerpatrouille van drie carriers en een Saskatchewan Light Infantry carrier met daarop een Vickers machinegeweer.

Elf man in totaal. De groep besloot eerst hoe de verborgen vijand zou moeten worden aangevallen.

Toen de groep terugkeerde naar de carriers, werd Lt. Frankie Perret, commandant van de patrouille, getroffen door het vuur uit een machinegeweer.

Onmiddellijk werd hij geëvacueerd door een van de carriers.

Een Saskatchewan Light Infantry schutter zag een flits van mitrailleurvuur uit het bosgebied, sprong op zijn carrier en richtte machinegeweervuur op het gebied waar hij de flits had gezien. Toen er besloten werd tot de aanval over te gaan kwam er geen vijandelijk vuur.

Don MacNeil, **Alfie French** en ik begonnen aan de patrouille aan de rechterkant. Wij waren nog maar net 200 meter onderweg of er klonk een schot van de vijand, en Alfie French werd geraakt. Don en ik,

probeerden ons zo laag mogelijk te houden, pakten Alfie en sleepten zijn lichaam, plus geweren, etc, tot we ver genoeg buiten vuursafstand van de vijand waren.

Ik probeerde Alfie eerste hulp te geven. Kon echter geen teken van leven ontdekken. Ik controleerde de pols, lippen, maar geen teken. Ook geen spoor van bloed, hij moet recht in het hart zijn geschoten. Ongeveer tien minuten nadat Alfie werd geraakt moesten we zijn lichaam achterlaten om kruipend weer terug naar onze carriers te komen en het voorgenomen aanvalsplan te beëindigen en het commando te rapporteren.

De volgende dag werd een patrouille met grotere tankondersteuning gestuurd naar de bosrijke omgeving om de vijand te verdrijven.