

Het verzoek van zijn rouwende Hollandse vriendin werd niet ingewilligd.



In oktober 1944 streed de eenheid van Cecil French met haar regiment The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada een bittere strijd aan de Schelde. Voor Cecil, een goed uitziende, frisse jonge Canadese soldaat was er ook een andere ervaring. Er ontstond een relatie met de jonge Roosendaalse Jeannette Heemskerk. Er was echter geen tijd om de relatie uit te bouwen want de plicht riep en na de bevrijding van Zeeland, werd het regiment naar het Noorden gestuurd om de voorbereiding van operatie Veritable ter hand te nemen.

Er werd zwaar gevochten in het Duitse Reichswald en veel kameraden van Cecil bleven op het slagveld achter.

Cecil overleefde de talrijke confrontaties met de vijand. Hij was een prima soldaat met een goede gezondheid en dito instelling.

Dat hij een prima soldaat zou worden, had zijn kapitein ook al bij een eerdere beoordeling voorspeld, hoewel hij niet die indruk maakte, beschikte hij over boven gemiddelde capaciteiten. Tijdens zijn opleiding was Cecil soms wat in de war, dat kwam voornamelijk doordat hij zich ernstig zorgen maakte over zijn moeder, die in haar huwelijk weinig ondersteuning van haar man had gekend en nu door hem in de steek was gelaten. Zij had ook nog de zorg voor zijn drie jongere broers. Zijn oudere broer en zuster hadden inmiddels al hun eigen gezin gesticht.

Cecil was op 20 jarige leeftijd in 1940 in dienst gekomen nadat hij op een boerderij en als arbeider in de metaalindustrie gewerkt had. Zijn opleiding beperkte zich tot anderhalf jaar technische school in Hamilton. Waar het gezin French toen woonde, Cecil was op 21 juni in 1920 in Halifax (Nova Scotia) geboren. Voor dat hij in de zomer van 1943 naar het Verenigd Koninkrijk kwam, verbleef Cecil met zijn regiment geruime tijd op Jamaica, waar hij voor de behandeling van een ernstige longontsteking nog bijna een maand in een ziekenhuis werd opgenomen. In augustus 1944 kwam Cecil French in Frankrijk aan om aan de bevrijdingsopmars in Noordwest Europa deel te gaan nemen.

Op 14 april 1945 had het Argyll and Sutherland Regiment het Küstenkanal in Noordwest Duitsland bereikt. De Duitsers hadden de bruggen over het kanaal opgeblazen en verschansten zich achter deze barrière. Ze bleven zware tegenstand bieden. Tijdens één van die acties daar werd Cecil dodelijk getroffen. Hij werd met meer dan honderd andere Canadese militairen tijdelijk begraven in Friesoythe (Niedersachsen) en zijn stoffelijke resten werden in maart 1946 overgebracht naar de Canadese oorlogsbegraafplaats te Holten.

In het militaire dossier van Cecil French bevindt zich het schriftelijk verzoek uit 1946 van Jeannette Heemskerk aan de Canadese autoriteiten om haar vriend een definitieve rustplaats op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom te geven, zodat zij wekelijks zijn graf zou kunnen bezoeken. Helaas voor haar was dat verzoek tevergeefs en ligt Cecil nog altijd tussen zijn maten in graf 5 rij A plot IX in Holten. De foto's van Cecil heeft zij tot haar dood goed bewaard en pas in 2016 zijn ze door haar kleinzoon overgedragen aan het Informatiecentrum te Holten.



Eén van de foto's uit het album van Jeannette Heemskerk