

Biografie Frank Gallant



Frank Gallant in Europe



Monument in Wellington PEI where Frank is mentioned.

inhoud

Titelpagina.....	1
Inhoud.....	2
Introductie.....	3
Biografie.....	4
Bevrijding.....	5
Historie van the Carleton and York	5
Het tijdelijke graf.....	6
De Wilpermolen.....	6
Het graf in Holten	6

Introductie

Wij begonnen dit project met de beschrijving van de biografie van Frank. Wij onderzochten de feiten en de carrière als soldaat van hem. Wij kregen veel bestanden van dhr. M. Veldhuis over Frank Gallant. Wij mailden zijn nicht en kregen info van haar en haalden ook sommige informatie van websites. Uit deze info maakten wij een toespraak en lazen deze voor tijdens een herdenking op 13 april 2018 in Posterenk exact dezelfde datum 73 jr. geleden nadat hij daar sneuvelde. We hebben ook een krans bij de molen gelegd. Een paar mensen lazen ook een toespraak voor tijdens deze avond zoals Gerard Hendriks, de president van the Royal Canadian Legion Branch 005. Maar ook kinderen lazen een gedicht over vrijheid voor. Wij ontmoetten inwoners van de Posterenk en zij vertelden ons over hun jaarlijkse traditie. Elk jaar komen zij naar de molen om de gesneuvelde soldaten te herdenken in Posterenk. Al met al was het een plezierige en belangwekkende avond. Nu hebben we enige informatie over de gesneuvelde soldaat Frank Gallant verzameld, die vocht voor de bevrijding van Nederland.

Biografie

Dit is de toespraak, die we gaven in de Posterenk:

Ter voorbereiding op deze opdracht hebben wij in de afgelopen weken meer uitgewerkt over de gesneuvelde soldaat Frank Gallant, een Canadese soldaat, die in Nederland stierf tijdens de bevrijding.

Frank Gallant werd geboren op 24 november 1914 in Wellington, Prince Edward Island,

Toen Frank 14 jr. was stopte hij met de school en begon als boerenknecht te werken en later als timmerman. Hij hield van hobby's als ijshockey en basketbal. Zijn geloof was rooms-katholiek. Frank sprak goed Engels en Frans en ofschoon hij niet veel las hield hij toch de nieuwsbladen bij. Hij was vrijgezel en had geen kinderen.

Op 13 augustus 1842 ging Frank Gallant bij het Canadese leger. Tijdens het begin van zijn dienstdtijd werd hij als infanterist gehuisvest in Charlottetown. Daarna werd hij overgeplaatst naar Petawawa en werd ingedeeld bij de Genie waar hij zijn basis- en vervolgopleiding deed. In zijn eenheid werd hij omschreven als een teruggetrokken persoonlijkheid. Vanwege zijn vaardigheden als vrachtwagenchauffeur en belangstelling werd Frank Gallant geschikt geacht als brandweerman en onderhoudsmedewerker. Omdat hij daarvoor een gespecialiseerde opleiding moest volgen werd hij weer terug geplaatst naar de infanterie. Hier kreeg hij zijn complete aanvullende opleiding. Hij ging in november 1944 overzees om deel te nemen aan de strijd in Europa.

The Carleton and York Regiment vocht tot maart 1945 bij verscheidene belangrijke veldslagen mee. Dit was het regiment waar Frank bij geplaatst was. Vanaf april 1945 namen zij deel aan de opmars tegen de Duitsers in Nederland.

Frank Gallant sneuvelde op 13 april 1945. Dit is 73 jr. geleden. Hij werd beschreven als een gezonde, aantrekkelijke vrijgezelle man. Hij had zwart haar en bruine ogen. Niettegenstaande het feit dat hij weinig sprak bleek hij toch een stabiele en betrouwbare persoon te zijn.

Frank Gallant werd tijdelijk begraven in Posterenk tussen 13 en 15 April 1945 met 5 andere soldaten van the Carleton and York Regiment, die allen sneuvelden.. Vandaag willen wij Frank Gallant herdenken maar ook de andere 5 namen: James Frank Mossy, Samuel Glazier Porter, Harold Gordon Sabean, Richard Booth Savage en Fredrick Joseph Tait.



Deze dag leerden wij veel over hoe mensen nog steeds deze helden willen herdenken. Er waren ook toespraken. Net als Gerard Hendriks die de president is van the Royal Canadian Legion Branch 005. In deze toespraak vertelde hij over the Carleton and York Regiment waar Frank bij diende. Wij spraken met hem na zijn toespraak en kregen deze van hem.

De bevrijding

De meeste delen van Nederland werden bevrijd door het Canadese leger tijdens de periode 1944/1945. Waarbij velen het ultieme offer brachten..Dit leidde alleen al in Nederland tot 7700 slachtoffers aan Canadese zijde. Frank en 5 anderen stierven in Posterenk, de plaats waar wij de toespraak over Frank hielden. Ofschoon Posterenk maar 275 inwoners heeft is het plotseling een belangrijke dorp voor Canada geworden.

Historie van the Carleton en York regiment

Zij leverden grote inspanningen bij de opmars in Italië en landingen in Sicilië in 1943, gevolgd door de bevrijding van oost en midden Nederland in 1945. The Carleton and York regiment werd geformeerd in 1937 door de het samenvoegen van twee regimenten, the Carleton Light Infantry en the The York Regiment. Het regiment nam na drie en half jaar training/voorbereiding deel aan de invasie van Sicilië in juli/aug 1943.

In september 1943 nam het regiment deel aan de invasie van Italië. Zij vochten gedurende drie maanden als deel van het Britse leger en dit was moeilijk vanwege het moeilijke terrein en de gevechtstactieken van de Duitsers. In december 1943 wijzigde het strijdtoneel want de Duitsers probeerden de geallieerden zo ver mogelijk naar het zuiden van Italië te drijven. De gevechten werden zelfs meedogenlozer. Vanaf december 1943 tot maart 1945 nam the Carleton and York regiment deel aan zware gevechten en vele soldaten stierven. In april 1945 kwamen zij in Nederland aan en vochten tegen de Duitsers voor de bevrijding van Nederland.

Posterenk, de plaats waar the Carleton and York regiment vochten werd op 13 april 1945, bevrijd.



Op bovenstaande foto zie je Gerard Hendriks die de president is van The Royal Canadian Legion Branch 005 tijdens zijn toespraak. In deze toespraak vertelde hij over the Carleton and York Regiment waar Frank deel van uit maakte en hij vertelde ook over de bevrijding van Posternek.

Het tijdelijke graf in Posternek

Hier kan je de foto zien van de tijdelijke graven van de 6 gesneuvelde soldaten. Daarna werden zij herbegraven in Holten.

Frank heeft daar gelegen tot 1946.



De Wilpermolen

Dit is de Wilpermolen, de plek waar de herdenking plaatsvond. Je kan deze molen ook hierboven zien op de foto met de graven waar zij tijdelijk zijn begraven.

Ter herinnering de aan de Canadese soldaten, die hier vochten houden de inwoners van Posternek een jaarlijkse herdenking.



Zijn graf in Holten

Hier zie je het graf van Frank Gallant zoals het nu is, herbegraven op de Canadese begraafplaats Holten waar 1394 soldaten zijn herbegraven.

In Holten kan je de verhalen over de soldaten en hun gegevens vinden in het naastgelegen Informatiecentrum.

Frank is herbegraven in graf 4, row A, plot 3.



Geschreven door:
Sanne Dams
Danique Boerrigter
3tt1 Canisius SG