

William werd op 7 januari 1920 geboren in Bessarabië (hedendaags Roemenië) als zoon van Ludwig (Louis) en Amelia Gattinger (beiden Roemeens).

Het gezin emigreert in 1927 naar Canada en gaat wonen in Broadview, Saskatchewan. William heeft een broer, Martin en twee zussen.

William is enthousiast lid van de scouting en zal zelfs de oprichter ervan, Lord Baden-Powell ontmoeten tijdens zijn bezoek aan Regina.

Hij bezocht de High School in Broadview gedurende vier jaar en hij studeerde acht jaar Engels en Duits op school. William was een mijnwerker en lid van the Protestant Church.

Van 1936-1939 diende hij bij de 110th Field Battery van de Non-Permanent Active Militia in Broadview. De N.P.A.M. was de ruggengraat van de nationale defensie, bestaande uit burgers die in hun vrije tijd trinden.

Nadat Canada ook direct betrokken was geraakt bij de Tweede Wereldoorlog nam William op 1 november 1940 vrijwillig dienst bij het Canadese leger. Hij meldde zich aan in Val d'Or, Quebec. Al vrij snel daarna (december 1940) werd hij verplaatst naar Gourock, Schotland.

Jaren van training en verveling werden afgewisseld met verlof. Tijdens zo'n verlof moet hij kennis hebben gemaakt met Mary Mabel Gattinger-Taylor uit Ashton, Preston (Engeland). Op 9 juni 1944 trouwen ze in Catterick Camp (Yorkshire, Engeland). Mary hertrouwde na de oorlog als Mrs. Merritt.

Uiteindelijk werd William pas actief ingezet aan het front toen hij op 4 november 1944 in Frankrijk aankwam. Hij nam na zijn aankomst in Europa deel aan de verdere opmars en heftige gevechten van zijn regiment door Nederland en Duitsland. In die periode moet hij gewond zijn geraakt en hij werd enige tijd opgenomen in een ziekenhuis.

William sneuvelde op woensdag 25 april 1945 op de leeftijd van 25 jaar tijdens de strijd in Noordwest Duitsland. Hij werd daarna tijdelijk begraven

in Wildeshausen (tussen Cloppenburg en Bremen) voordat hij op 19 juli 1946 werd herbegraven in Holten. Daar ligt hij in plot 11, rij H, graf 14.

Broadview man killed

BROADVIEW— Lieut. William Gattinger, an army surveyor overseas with the Canadians, was killed in action April 25, according to advice sent his parents, Mr. and Mrs. W. Gattinger, Broadview. Lieut. Gattinger was born in Bes-sarabia in 1920 and came to Canada with his parents when seven years old.

Lieut. Gattinger was educated at Broadview, took a keen interest in

scouting, and was received by Lord Baden Powell on his last visit to Regina.

He joined the 101st Battery early in the war, was wounded, hospitalized and then given his commission.

He is survived by his widow, his parents, a brother, Martin, serving overseas, and two sisters at home.

Op zijn grafsteen staat: "YEAH, THOUGH I WALK THROUGH THE VALLEY OF THE SHADOW OF DEATH, I WILL FEAR NO EVIL". Deze zin is uit Psalm 23:4, vertaald in het Nederlands: "Al ging ik ook door een dal van diepe duisternis, ik zou geen kwaad vrezen."

Hij werd onderscheiden met de: 1939-45 Star; France Germany Star; Defence Medal; War Medal; CVSM & Clasp.

Hij diende bij het 2 Survey Regiment van de Royal Canadian Artillery.

