

Corporal Charles Murray GODDARD

03-E-07

11 november 1908 was een heel bijzondere dag voor de Goddards, want op deze dag werd Charles Murray Goddard geboren. Hij werd geboren in Penobsquis, New Brunswick als zoon van Courtney en Isabelle Goddard. Charles had blauwe ogen en bruin haar en zijn familie waren lid van de Baptistenkerk. Charles was het middelste kind van drie kinderen. Hij had een broer, Gideon, en een zus, Greta. Charles woonde op een boerderij en had drie jaar ervaring op het gebied van landbouw. Hij kweekte kanaries en ging graag op jacht. Hij genoot ook van het spelen van basketbal als aanvaller. Als volwassene werkte Charles in Saint John, New Brunswick bij T. McAvity & Sons, Ltd waar hij \$ 25,00 per week verdiende. Hij had van 1926 tot 1940 gewerkt voordat hij in dienst ging bij het Canadese leger. Op 26 oktober 1932 had Charles in Saint John, New Brunswick Charles het meisje gevonden waarmee hij zou trouwen: Mevrouw Grace Goddard. Ze kregen samen drie kinderen: William, James en John Goddard. Twee dagen voor de kerst van 1936, overleed de moeder van Charles. Hij was achtentwintig jaar oud toen ze stierf. Naarmate de oorlog woedde in Europa, was Charles een beetje terughoudend om dienst te nemen, maar hij wist dat hij in het leger thuishoorde. Hij voelde zich gedwongen om in het leger te gaan in 1940 Hij vulde in zijn dienstneming papier in dat hij hoopte om na de oorlog monteur te worden. Charles diende in the Royal Canadian Naval Volunteer Reserve van 1929-1932. Hij was 32 jaar oud toen hij op 23 juli 1940 in dienst ging. Hij kwam bij de 8th Princess Louise's (New Brunswick) Hussars. Hij volgde eerst een jaar en drie maanden een opleiding in Canada. Vervolgens ging

Charles naar Engeland en kreeg daar verdere opleiding. Hij kwam op 20 oktober 1941 in Engeland aan. Hij werd uiteindelijk gekwalificeerd als een schutter. Charles volgde trainingen om driver operator geworden, rang C. Op 22 oktober 1942 had Charles de rang van korporaal bereikt.

Op 26 oktober 1943, verliet Charles Engeland met de Hussars naar de Middellandse Zee. Hij kwam op 8 november 1943 aan in Italië. De Hussars speelden een belangrijke rol in de Italiaanse champagne. Ze trokken door de Liri-vallei en vochten in de Gotische Lijn en Coriano Ridge. In het begin van 1945 werden de Hussars verteld dat ze verplaatst werden. Hun aanwezigheid was niet langer nodig in Italië. Op 19 februari 1945 zeilden de Hussars vanuit Italië naar Zuid-Frankrijk, en vervolgens werden ze per trein naar Noordwest-Europa vervoerd. Na het monteren van de tanks, kwam de 5de Armoured Regiment in actie. Hun doel was om te helpen Nederland te bevrijden en de Duitsers te verdrijven. Naarmate de tijd verstreek gaven de Duitsers zich over; 3.000 Duitsers legden hun wapens neer en werden krijgsgevangenen.

Toen de oorlog eindigde vierde het 5e Armoured Regiment de geallieerde overwinning op de Duitsers. Op 26 januari 1946 kwam het regiment aan in Halifax en de volgende dag waren ze in Sussex. Helaas, Charles Murray Goddard was niet een van hen.

Nadat de Duitsers veel mensen en materiaal verloren hadden in Holland, hadden ze er genoeg van. Honderden legden hun wapens neer en gaven zich over. De Canadezen werden omringd door de Nederlanders die eindelijk bevrijd werden na vijf jaar Duitse bezetting. Van 1 tot 5 mei 1945, speelden "C" Squadron van de

8ste Hussars een operationele rol, in een poging twee steden ten noorden van Delfzijl, Holland, te veroveren terwijl Charles en de rest van het regiment bij Paterswolde naar het westen van Delfzijl trokken. De mannen ontsnapten uit de modder en de spanning en konden zich uiteindelijk douchen, slapen en schone kleren aandoen.

Op 5 mei 1945 was er een bericht ontvangen waarin stond "Annuleer alle offensieve operaties; wapenstilstand om 0800. "Allen van de 8th Hussars waren dolblij met dit bericht, en wat nog belangrijker was dat deze oorlog voorbij was. Drie dagen later op 8 mei, werd bekend als "VE Day" of "Victory in Europe Day". Charles en de rest van het regiment brachten hun tijd door met het vieren van wat ze hadden bereikt. Men wachtte om van de koning en premier Winston Churchill de verkondigen van hun overwinning te horen. Daarna werd de middag doorgebracht in de kerk om God te danken. In de dagen die volgden, waren er veel ceremonies en feesten. Op zondag 13 mei 1945 werdende 8th Hussars die hun leven verloren hadden in Holland herdacht; met een minuut stilte en een eerbetoon aan de mannen die hadden gevochten en betaalden met het ultieme offer. Tien dagen later, op 23 mei 1945 kwam de gehele 5e Pantserdivisie samen voor een laatste samenkomst. In een vierkant, paradeerden de tanks drie uur en de soldaten wisselden hun ervaringen en hun bijdragen uit van hun tijd bij de 8th Hussars.

Gedurende deze tijd van de viering op 31 mei 1945 stierf Charles door een ongeluk. De oorzaak zoals vermeld op het certificaat van registratie van de dood was: "Blokking van de luchtpijp en de resulterende stikking door de inademing van een groot stuk voedsel. Charles Murray Goddard overleed op 31 mei 1945 en heft zijn

laaste rustplaats op de Holten Canadian Military Cemetery met 1.394 andere militairen uit de Tweede Wereldoorlog. Nabestaanden waren Karel's vrouw, Grace, zijn drie kinderen die nu 11, 9 en 4 jaar oud waren. Opdat wij niet vergeten wat Charles heeft gedaan in naam van de vrijheid. Charles mag niet worden vergeten. Hij werd onderscheiden met: The Canadian Volunteer Service Medal en sluiting, Italian Star, France & German Star, Defence Medal en de War.

