

Private Peter HARASYMCHUK

06 D 16



Peters vader kwam in 1907 naar Canada vanuit de Oekraïne, op 17 jarige leeftijd. Hij vestigde zich in Inwood, Manitoba. Daar ontmoette hij Maria (Mary) Holowaty. Uit hun vriendschap kwam in 1910 een bruiloft voort. Peter werd geboren op 23 april 1921, negende in de rij geboorten van een gezin met

uiteindelijk elf geboren kinderen. Helaas verloren de Harasymchuks in 1919 vier van hun kinderen aan de Spaanse griep.

In 1924 verhuisde het gezin naar Saskatchewan. Ze bleven er 13 jaar, voordat zij verhuisden naar Spallumcheen BC, waar zij zich vestigden op een boerderij. Peter had groep 7 afgemaakt, maar ging niet verder naar school. Zoals in zo veel gezinnen tijdens de depressiejaren waren de kinderen nodig om te helpen met het werk thuis. In Peters situatie: hun omgeving was zwaar bebost en er was veel zwaar werk te doen bij het kappen van al dat bos. Naast het werk op de boerderij, werkte Peter ook gedurende een jaar als truckrijder voor de L & A Ranch.

Peter en zijn broers Mike en Sam, samen met hun vriend Nick Oberle, hadden een band genaamd "The Smoky Mountains Boys", die speelde op lokale dansavonden. Mike speelde de viool en de anderen begeleidden dit met gitaren. Peter nam in 1942 dienst bij de Rocky Mountain Rangers voor binnenlandse defensie aangelegenheden.

Na ongeveer een jaar in verschillende plaatsen op Vancouver Island gelegerd te zijn geweest, bracht hij zeven maanden door op Kiska, Alaska, van juli 1943 tot januari 1944. Bij zijn terugkeer werd hij tot oktober 1944 gestationeerd in Terrace, B.C. , toen meldde hij zich vrijwillig aan om naar Europa te gaan.

Peter ging via Debert N.S. naar het Verenigd Koninkrijk en kwam daar aan op 6 december 1944. Hij werd geplaatst in het Canadian Scottish Regiment dat op D-day op Juno Beach was geland en vanaf dat moment zich een weg vocht door Frankrijk, België en Nederland. Peter kwam bij de Canadian Scottish in februari 1945, net op tijd voor de bittere gevechten in het Hochwald in Duitsland. De Canadese opdracht was om na de oversteek van de Rijn naar het noorden te trekken en Nederland te bevrijden. Op 22 april 1945 viel het regiment het dorp Wagenborgen (Groningen) aan en dit dorp werd op 24 april bevrijd. Op een zeker ogenblik op 23 april werd Peter gedood in de felle gevechten daar. Hij werd tijdelijk begraven in Siddeburen. Peter stierf op zijn 24ste verjaardag. Slechts 12 dagen later trad de wapenstilstand in en was de oorlog voorbij.

