



Leonard Gordon Davies werd op 23 september 1910 geboren in het kleine prairie-stadje Springside in Saskatchewan. Hij was de derde zoon van Frank Louis en Eunice Eleanor Davies, later werden nog een broer en 2 zusjes geboren. Helaas stierven 2 van de kinderen Davies al op 7 en 9 jarige leeftijd. Moeder Eunice heeft het verdriet over dit verlies haar hele verdere leven bij zich gedragen.

Na zijn schooltijd kon Leonard aan de slag bij de Canadian Pacific Railway Co, in die tijd leerde hij ook zijn grote liefde Jennie Olice Voge kennen, die als onderwijzeres werkte in Springside. In de crisisjaren hield het werk bij de spoorwegen op en verdiende Leonard de kost als melkrijder voor de melkfabriek in Yorktown. Alhoewel de crisisjaren nog lang niet voorbij waren, trouwden Leonard en Jennie in 1933, het huwelijk bleef kinderloos. In 1934 verhuisde het paar naar Tate, Saskatchewan en begon daar met een levensmiddelenwinkel. In 1939 werden de economische tijden beter en kon Leonard, net als zijn vader, als graaninkoper in dienst komen van Parris & Heimbecker in Winnipeg.

Leonard hield van eenvoudige dingen in het leven, hij speelde curling, las detectives en was gek op zijn huisdieren. Ook bezocht hij als lid van de United Church regelmatig de kerkdiensten in Tate en Semans, Saskatchewan waar ze na 1939 woonden.

Toen de oorlog begon meldde Leonards broer Leslie zich aan voor het Canadese leger. Leslie werd echter ernstig ziek en overleed in januari 1941 op 27 jarige leeftijd. De dood van zijn jongere broer motiveerde Leonard om zelf in dienst te gaan. Op 12 februari 1941 meldde hij zich aan en werd hij ingedeeld bij het 14^e Canadian Hussars Regiment. Na zijn opleiding in Sherbrook, Quebec kwam hij bij het 8^e Reconnaissance Regiment. In juni ging hij per schip naar Aldershot, Engeland voor verdere training. Tijdens de tweejaarlijkse opleiding aldaar werd Leonard tot korporaal gepromoveerd.

In oktober 1943 kreeg hij opdracht een groep gevangenen naar Canada te begeleiden en kon zodoende tot augustus '44 in Canada weer dicht bij zijn geliefde Jennie zijn. De oorlogsverliezen aan Canadese zijde waren echter groot, versterking was nodig. Zodoende werd Leonard terug gevlogen naar Engeland om in september '44 ingezet te worden bij de bevrijding van ons land.

Omdat hij regelmatig met Jennie en familieleden correspondeerde wordt duidelijk dat hij erg verlangde weer terug te gaan naar Canada. Hij schreef ook nog dat hij ingekwartierd is bij een Nederlands gezin en dat hij hen Engels leert, terwijl zij hem Nederlands leren



Met zijn verkenningseenheid nam Leonard actief deel aan de Slag om de Schelde en het Rijnlandoffensief. Begin april 1945 kreeg het 8^e Reconnaissance Regiment de opdracht om voor een laatste offensief vanaf de Achterhoek op te trekken naar het Noorden. De nazi's boden helaas hardnekkige tegenstand en vele confrontaties volgden.

Op 9 april, net na de bevrijding van Holten, stoten de Canadese bevrijders op fel verzet in de buurt van Haarle. In de gevechten sneuvelden die dag 10 bevrijders onder wie Leonard Gordon Davies, hij werd 34 jaar.

Zij werden tijdelijk ter plaatse begraven en ruim een jaar later herbegraven op de Canadese Begraafplaats te Holten. De plaatselijke bevolking van Haarle, heeft bij de kerk een blijvend monument opgericht om hun dankbaarheid voor het gebrachte offer te tonen en de herinnering aan deze tien helden nooit te vergeten. Het werd in 1947 onthuld.

