



## **Rifleman Theodor (Ted) OLENICK** **03-G-01**

Rfmn. Theodore Olenick uit Reston, van de Royal Winnipeg Rifles, overleed op 21 april 1945. Ted was de zoon van Andrew Olenick en Annie Diachuk uit Reston, Manitoba.

Ted werd geboren op 21 oktober 1925. Hij was het zesde kind. Als jonge kerel was hij erg populair en zeer geliefd. Zoals de meeste van de Olenick-kinderen, was hij zeer atletisch, zijn favoriete sport was ijshockey. Hij diende als mascotte voor het hockeyteam toen zijn oudere broers aan het spelen waren en werd uiteindelijk zelf keeper. Hij genoot ook van de tijd doorgebracht bij de Boy Scouts. Ted was een goede student en voltooide zijn Grade 10 op de Reston High School, werkte vervolgens voor een korte periode met zijn vader op een afdeling bij Transfer McDougall in Reston. In het najaar van 1943, ging Ted naar Winnipeg, waar hij een baan had bij Liquidaire Craft en hervatte zijn studie op een avondschool.

Ted leek een voorgevoel te hebben om naar het buitenland te gaan in de Tweede Wereldoorlog en was niet zo bang, als zijn drie oudere broers, om die keuze te maken. Hij werd op 9 maart 1944 lid van de Royal Winnipeg Rifles. Na een opleiding in Fort Garry, Shilo en Debart (NS), ging hij op 23 december 1944 overzee. Niemand van de familie zal ooit echt weten wat er allemaal plaatsvond tijdens de volgende drie maanden na het van boord gaan in Europa, maar een ding is zeker: hij zou veel liever op de prairies terug zijn, dan in dat verre land, ver weg van familie en vrienden op eerste kerstdag 1944.

Ted stierf op 21 april 1945, ongeveer een uur nadat hij

aan de borst en dij gewond werd op de slagvelden in het Noorden van Holland. Hij was 19 jaar oud.