



Leslie Keith Butterick werd geboren op 6 oktober 1925 in Edmonton, Alberta (Canada) als zoon van Leslie en Isabel Butterick. Vader Leslie was geboren in Engeland, Isabel in Canada.

Hun zoon Leslie Keith had de Canadese nationaliteit, en was lid van de Church of England. Hij behaalde 'grade 9' van de High School in Vancouver en werkte daarna in de plaatselijke vliegtuigfabriek van Boeing.

Na 10 maanden daar te hebben gewerkt, kreeg hij zijn oproep voor de NRMA-opleiding. Leslie meldde zich als vrijwilliger op 4 juni 1944. Op 6 juli begon hij aan zijn basisopleiding in Wetaskiwin. In augustus 1944 vermeldde het 'basic training report'

dat hij een goede schutter, kaartlezer en eerste hulpverlener was. " Hij is een intelligente en enthousiaste soldaat, die de gegeven instructie snel oppikt."

Op 1 september 1944 begon Leslie Keith Butterick aan zijn infanterie-opleiding in Calgary. Hij bleef in Canada tot 23 december 1944. Van 24 december 1944 tot 12 februari 1945 verbleef hij in Engeland, waarna hij op 13 februari naar het vasteland van Europa werd verscheept. Vanaf 27 maart maakte hij deel uit van het Canadian Scottish Regiment. Als soldaat van D-company vocht hij o.m. bij Emmerich en Deventer.

Op 21 april 1945, was het 17^e peloton van D-company betrokken bij een eerste poging om Wagenborgen (Groningen) te bevrijden. Dit peloton, zo'n 70 man sterk, stond onder leiding van majoor Anthonie Compton Lundie. Ze stuitten op een hinderlaag van de Duitsers en werden zwaar onder vuur genomen. Bij deze gevechten raakte Leslie Keith Butterick aanvankelijk vermist. De gevangengenomen Canadezen werden door de Duitsers per boot overgebracht naar Emden, aan de andere kant van de Dollard. Een ooggetuige (Tom Halbert, eveneens deel uitmakend van het

17^e peloton van D-company) vermeldt dat Leslie Keith "een jonge jongen uit Vancouver die zwaar gewond was" tijdens deze overtocht op de boot is gestorven. Anderen schrijven dat hij stierf in het Marine hospitaal in Emden. Leslie Keith Butterick was 19 jaar oud toen hij stierf.

Bij de eerste gevechten om Wagenborgen sneuvelden in totaal 23 van de 70 mannen, waaronder majoor Compton Lundie. De dag erna arriveerde de rest van het bataljon en nam wraak op de Duitsers, wat resulteerde in de bevrijding van Wagenborgen.

Leslie Keith Butterick werd tijdelijk begraven op het Bolardus Friedhof in Emden, Duitsland. In juni 1946 werd hij herbegraven op de Canadese Militaire Begraafplaats in Holten waar hij rust in plot 7, rij F, graf 16.

Aan hem werden de volgende onderscheidingen toegekend: de 1939-45 Star; de France-Germany Star; de War Medal en de CVS Medal with clasp.